

# Insändarmallar: En grön ny giv för Sverige och det finanspolitiska ramverket

Vill du synas med din fråga i den lokala tidningen?

Här finns några mallar som går att använda som inspiration för att sända insändare om Reformisternas klimatpolitik – En grön ny giv – och varför det kräver en ny ekonomisk politik. På vissa ställen har vi markerat texten med **gult** - här är det upplagt att komma med lokala exempel på de problem som artikeln beskriver. Dessa texter ska bara ses som inspiration, du kan ändra hur mycket (eller lite) du vill i texterna innan du skickar in insändaren!

## Guide till att skriva insändare

En insändare består av:

- Rubrik för att påkalla uppmärksamhet (Läsaren ska vilja veta mer)
- Ingress det viktigaste i texten (ca 200 tecken)
- Brödtext med uppmaning, fråga eller slutsats.
- Signatur / namn

### Rubrik

En kort och slagkraftig rubrik kan vara skillnaden om en insändare blir läst eller inte. Kom ihåg att redaktionen brukar förbehålla sig rätten att ändra rubriken.

### Ingress

Om rubriken påkallat vårt intresse läser vi ingressen och avgör om vi vill gå vidare. Här är det viktigt att det viktigaste står sammanfattat.

### Brödtext

En brödtext bör inledas med en bakgrund och sedan innehålla en argumentation. Brödtexten bör sedan avslutas med att uppmana till handling.

Tidningar har ofta egna regler för längd på insändare. Det är bra att kolla upp innan man börjar skriva.

### Signatur

Namn och något som förklarar vem du är, t.ex. titel och / eller varför du har just denna åsikt. Man kan till exempel skriva att man är "medlem i S-föreningen Reformisterna". Kom ihåg att du alltid kommunicerar som enskild och inte som föreningen.

### Skicka in

Lokaltidningar har olika sätt man kan skicka in insändare på. Vissa har särskilda mejladresser andra har ett onlineformulär. Oftast står det på insändarsidan i tidningen eller på deras hemsida - det går alltid bra att ringa och fråga tidningen om man inte hittar.

## En grön ny giv för klimatomställning och nya jobb

**Sverige kan bli klimatneutralt redan 2035 och med klimatomställningen kan skapa ett stort antal nya jobb. Men det kräver att vi vågar satsa. S-föreningen Reformisterna har förslag på en grön ny giv för hela Sverige.**

Även om det tas steg åt rätt håll går klimatomställningen alldeles för långsamt. För att uppfylla Parisavtalets mål skulle Sverige behöva närma sig nollutsläpp redan under 2030-talet. Det är också möjligt att göra. S-föreningen Reformisterna har tagit fram en konkret och finansierad plan för "Grön ny giv" som visar hur Sverige kan bli klimatneutralt på 15 år och samtidigt stärka landets industri och infrastruktur.

Detta skulle bli det största jobb- och välfärdsskapande programmet sedan efterkrigstiden. Detta är i grunden klassisk socialdemokratisk industri- och välfärdspolitik i en modern, grön tappning där staten tar en ledande roll för en samhällsomvandling som gynnar det stora flertalet. Vi ser i mindre skala hur **exempelvis Northvolt i Skellefteå** har skapat många arbetstillfällen, med en sådan här plan skulle det kunna ske på många fler ställen.

Med de åtgärder och investeringar som föreslås skulle svensk industri gå från att vara landets största utsläppskälla till att bli klimatneutral. Flera nya, strategiskt viktiga bas- och verkstadsindustrier förväntas växa fram under processen, till exempel inom vätgas, batterier, biodrivmedel och elektrobränslen. Även existerande industrier kan ställa om, två exempel är utsläppsfri cement och fossilfri stålproduktion. Inom energisektorn skapas ett framtidssäkert energisystem som säkerställer de stora mängder el som krävs.

Ekonomiskt sett är planen både realistisk och samhällsekonomiskt lönsam. Frågan är snarare vad priset är för att inte ställa om - för ekonomin, för Sverige och för mänskligheten?

## En ny ekonomisk politik för klimatomställning och nya jobb

**Om Sverige ska klara av att både genomföra klimatomställningen och samtidigt göra nödvändiga satsningar på välfärd, pensioner och bostäder så krävs ett nytt finanspolitiskt ramverk som tillåter att staten lånar till lönsamma investeringar.**

Det finanspolitiska ramverket kan verka som det torraste och mest ointressanta att tala om i svensk politik. Men det påverkar oss mer än vi tror. Det finanspolitiska ramverket påverkar välfärden, hur mycket skatter vi betalar och hur mycket staten kan satsa på klimatomställning, infrastruktur och bostadsbyggande,

Många av de kostnader som klimatomställningen kommer att innebära - satsningar på fossilfri teknik, utbyggda elnät och järnvägar - är investeringar som kommer att ge avkastning på sikt. Sverige har bra statsfinanser och kan därför låna till ett förmånligt pris men med finanspolitiska ramverk får vi inte göra det. Det är både ekonomiskt och ekologiskt vansinne, särskilt när Klimatpolitiska rådet har uppmanat oss att just låna till dessa investeringar.

S-föreningen Reformisterna föreslår ett nytt ansvarsfullt finanspolitiskt ramverk som tillåter lån till investeringar. Vi har nämligen råd med både klimatomställningen och bättre välfärd om vi bara slutar att betala av på världens lägsta statsskulder och prioriterar att investera i vårt land.

## Ett skattesystem för välfärd och rättvis grön omställning

Nästan alla partier är överens om att Sverige behöver en större skattereform och en sådan var utlovad denna mandatperiod i januariavtalet. S-föreningen Reformisterna visar hur en sådan kan genomföras för att möjliggöra ökad jämlikhet, bättre välfärd och grön omställning.

Skattesystemet behöver ta itu med tre avgörande utmaningar för Sverige. För det första behöver skatteuttaget göras mer rättvist för att minska den skenande ojämlikheten. För det andra behövs större intäkter för att finansiera den gemensamma välfärden i hela landet. För det tredje måste kostnaderna för den nödvändiga gröna omställningen fördelas solidariskt.

S-föreningen Reformisterna föreslår därför att jobbskatteavdragen, som gynnar höginkomsttagare, ersätts med ett rättviseavdrag för alla med inkomst under 30 000 kronor per månad.

Det är också självklart att skatterna på ägande och kapitalvinster ska höjas. Det är inte rimligt att man i Sverige idag betalar lägre skatt på ägande än pengar som tjänas via arbete. Dessutom behövs rot och rut avskaffas och en skatt för stora digitala företag införs.

Vi behöver också finansiera den helt nödvändiga klimatomställningen på ett rättvist sätt. Fossila subventioner måste tas bort, samtidigt som en grön värnskatt, arvs- och gåvoskatt, samt en flygmilsskatt behöver införas. På så vis hamnar kostnaderna för omställningen hos de som förorenar, snarare än hos vanligt folk.

De här förändringarna är inte så radikala som de kanske låter. Det skulle innebära en nivå på skatten som skulle ligga under den genomsnittet mellan 1985–2006. Skatteförändringar är förstås inte alltid uppskattade av alla, särskilt inte de köpstarka grupper som idag kan förorena och tjäna pengar på att äga med låg beskattning. Men det är dags att fokusera på vad skatterna skulle kunna finansiera - ett grönt och jämlikt samhälle med en väl fungerande välfärd för alla medborgare.